

# De geest die scheidt

## een viering in de serie 'Uitingen van de Geest'



### woorden van welkom

het licht van de paaskaars wordt ontstoken - de klankschaal klinkt – we luisteren naar muziek.

**Johannescentrum**  
een huis van verhalen

## psalm 104 - een collage van teksten, liederen en beelden

Rustig ♩ = 72 *Koor* muziek: Peter Rippen

Vóór het spre - ken woe - kert de cha - os,  
is er de dui - ter - nis. Vóór het spre - ken woe - kert de cha - os,  
is er de dui - ter - nis. Dan klin - ken woor - den: licht en dag en nacht,  
wa - ter zee en land, groei - en, bloei - en vruch - ten, le - ven, lo - pen  
die - ren, zwem - men vis - sen, vlie - gen vo - gels, a - de - men, spre -  
- - ken men - sen, zijn en zien en doen en dan - ken, we - ten dat het goed is.

### Psalm 104

Ziel in mij, zeg: de LEVENDE is een zegen!  
Mijn God, je bent groots,  
bekleed met glans en glorie.  
Die het licht om zich plooit als een mantel,  
die de hemel uitspant als een tent.  
Die in het water zijn zalen fundeert,  
die de wolken als voertuig gebruikt,  
die gaat op de vleugels van de wind,  
die stormen maakt tot zijn boden,  
vlammend vuur tot zijn knecht.

Hij heeft de aarde gegrondvest op haar pijlers,  
nooit wankelt zij, nu niet en nooit.  
Je bedekte haar met de oerzee als met een kleed.  
Tot boven de bergen stond het water,  
één schreeuw van jou en het was gevlogen,  
maakte dat het weg kwam voor de stem van je donder,  
zo rezen de bergen, zonken de dalen  
op de plaats die jij had bepaald.  
Jij stelde paal en perk aan het water,  
nooit treedt het buiten zijn oevers,  
nooit meer zal het de hele aarde bedekken.

## Een lied: Aarde. Deze.

*Refrein: Allen:*

Aar - de De - ze E - nig  
denk - ba - re. Rond en blauw in de ruim - te.  
Met zon, maan en ster - ren, sei - zoe - nen, ri - vie - ren,  
ri - vie - ren die stro - men naar zee.

*tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal*

Die de maan heeft gemaakt voor vaste getijden,  
de zon, die weet wanneer hij onder moet gaan.  
Jij zorgt dat het donker wordt en het wordt nacht;  
dan komen alle dieren in het bos tot leven:  
jonge leeuwen brullen om prooi,  
eisen van God hun voedsel;  
komt de zon op, ze trekken zich terug,  
leggen zich neer in hun holen.  
Dan staat de mens op en gaat aan het werk,  
zijn dagtaak tot de avond.  
Je hebt zoveel gedaan, jij!  
Alles heb je met beleid gedaan,  
de aarde is vol van wat jij geschapen hebt.

Jij, die bronnen leidt naar de beken,  
tussen de bergen vinden ze hun loop,  
ze geven de dieren van het veld te drinken,  
wilde ezels lessen er hun dorst.  
Daar boven wonen de vogels van de hemel,  
tussen de takken zingen ze erop los.  
Die vanuit je zalen de bergen water geeft,  
door jouw toedoen draagt de aarde vrucht.  
Die voor het vee gras laat groeien,  
voor de mens gewas dat hij kan verbouwen  
om brood te oogsten uit de aarde  
en wijn die mensen blij maakt van hart  
De bomen van de LEVENDE doen zich volop te goed  
de ceders van Libanon die hij geplant heeft,  
waarin vogels nesten:  
de ooievaar, thuis in de toppen van de bomen.  
De bergen zijn voor de steenbokken,  
voor de klipdas bieden de kloven onderdak.

De zee, groot, wijd uitgestrekt,  
met eindeloos veel leven daarin,  
kleine en grote dieren.  
Waar schepen hun weg gaan  
is de draak die jij gemaakt hebt om daar te spelen.  
Zij allemaal rekenen op jou,  
dat je ze op tijd hun voedsel geeft.  
Jij geeft het hun, zij nemen het;  
jij opent je hand, zij doen zich te goed.  
Jij verbergt je gelaat, ze zijn uit hun doen;  
jij ontnemt hun de geest, ze gaan dood  
en worden weer stof  
Jij geeft ze je geest, ze zijn geschapen  
en je maakt het gelaat van de aarde als nieuw.

## Een lied: ZZZ 454

1. Zijn van aan - vang van het le - ven,  
al wat is, het is in u:  
oer - ge - steen - ten, licht - kris - tal - len,  
e - del - ste - nen zijn in u.

2. Alle leven in het water,  
van koralen, scholen vis,  
alle kleuren uit de diepten,  
wereldzee die in u is.

3. Alle wouden alle bomen,  
alle mossen, alle gras,  
granen, druiven, plantenrijkdom  
die in u van aanvang was.

4. Alle vogels, alle zangen,  
alle kleuren in de lucht,  
alle lammeren en weiden  
waar het voorjaar baren zucht.

5. Al is aan u voorgegeven,  
is verenigd in uw aard.  
één zijt gij met schoot van aarde  
die uw wezen heeft gebaard.

6. Mens, misschien zijt gij geen vreemde  
op de oude levenstuin.  
Leer gezelschap zijn van allen  
die zichzelf gegeven zijn.

Laat de grootsheid van de LEVENDE bestaan, nu en altijd  
Moge de LEVENDE plezier hebben van alles wat hij doet:  
als hij kijkt naar de aarde, siddert ze,  
raakt hij de bergen aan, ze staan vol rook!

Zolang ik leef wil ik zingen voor de LEVENDE,  
zolang ik besta psalmen zingen voor mijn God.  
Dat het God goed doet van mij iets te horen!  
Ik, ik verheug me in de LEVENDE.

Waren zondaars toch maar van de aarde verdwenen,  
slechte mensen, waren die er maar niet meer!

Louis Armstrong zingt:

I see trees of green, red roses too  
I see them bloom for me and you  
And I think to myself what a wonderful world

I see skies of blue and clouds of white  
The bright blessed day, the dark sacred night  
And I think to myself what a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky  
Are also on the faces of people going by  
I see friends shaking hands saying how do you do  
They're really saying I love you

I hear babies crying, I watch them grow  
They'll learn much more than I'll never know  
And I think to myself what a wonderful world  
Yes I think to myself what a wonderful world

**Tekst en muziek: Robert Thiele, George Douglas, George David Weiss**



## vertaling

Ik zie groene bomen en rode rozen  
Ik zie ze bloeien, voor jou en mij  
en ik denk bij mijzelf:  
wat een prachtige wereld.

Ik zie blauwe luchten en witte wolken  
de heldere gezegende dag  
en de donkere heilige nacht  
en ik denk bij mezelf:  
wat een prachtige wereld.

De kleuren van de regenboog  
zo lieflijk in de lucht  
weerspiegelen ook op de gezichten  
van mensen die voorbijgaan  
Ik zie vrienden die elkaar begroeten met  
'hoe gaat het met jou'  
en eigenlijk zeggen 'ik hou van jou'

Ik hoor baby's huilen, zie ze groeien  
Zij zullen zoveel meer leren  
dan ik ooit weet  
en ik denk bij mijzelf: wat een prachtige wereld.  
Ja, wat een prachtige wereld.

## Zegenbede

Moge God ons zegenen met wijsheid  
om voor de aarde te zorgen.  
Moge God ons zegenen met liefde  
om nieuw leven voort te brengen.  
Moge God ons zegenen met hoop  
om te werken aan een nieuwe aarde  
in het licht van de eeuwigheid.

Dank voor de aarde die mij draagt,  
het water om te drinken,  
het vuur dat licht en warmte geeft.

Dank voor het leven, hart en ziel,  
de hoop die houdt mij gaande,  
belofte dat het goed zal zijn.

Dank voor wie zorgen voor elkaar  
en die elkaar waarderen,  
in eerbied door het leven gaan.

Dank voor het tedere gebaar  
de kussen op de monden,  
een ander die mijn leven deelt.

Dank voor het woord dat klinkt en roept,  
dat opkomt voor de vrede,  
als waarheid door de wereld gaat.

Dank voor het lied dat vreugde schept,  
dat verder draagt dan woorden,  
dat mensen één maakt met elkaar.

Dank voor de nacht die stilte geeft,  
de slaap en tijd voor dromen  
totdat de nieuwe dag begint.

Dank voor de toekomst die mij wacht,  
de lengte van mijn dagen  
totdat mijn tijd voorbij zal zijn

## Een danklied – ZZZ 85

1. Dank voor de a-dem en het licht,  
de dag van mijn ge - boor - te,  
de ho - ri - zon waar - heen ik ga.  
Dank voor het licht van zon en maan,  
de flon - ke-ren-de ster-ren,  
de lan-ge gang van mijn be - staan.