

Een Fluisterstille Stem Dag op zaterdag 19 september 2020



Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
(Huub Oosterhuis)

De meeste mensen kennen wel zo'n moment waarop alles even helemaal goed is. Een moment waarop je niet meer nadenkt, maar er helemaal bent, samenvalt met wat is. Het is stil in je hoofd en in je hart en je voelt je boven jezelf uitgetild. Een topervaring bovenop de berg. Zoals de profeet Elia die had, toen hij in de stilte de fluisterstille stem van de Eeuwige vernam.

Maar altijd volgt er na zo'n ervaring weer de afdaling. Wat neem je mee van de stilte en hoe integreer je wat je gezien, gevoeld en meegemaakt hebt in je leven van alle dag?

Als je hierover met anderen bezig wilt zijn, ben je van harte welkom!

We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals innerlijk dialoog, geleide visualisatie, muziek, uitwisseling, gesprek en stille overpeinzing.

- Wanneer:** Zaterdag 19 september 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
- Waar:** Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht
- Begeleiding:** Toos Wolters, predikant en psychosyntheticus, met muzikale medewerking van Wick Gispen
- Kosten:** Vrijwillige bijdrage aan het einde van de dag. Contant of via NL 55 RABO 0334 8784 70 t.n.v. PGU De Fluisterstille Stem o.v.v. DFS 19-09-2020
Je gift is aftrekbaar (ANBI instelling)
- Inclusief** De dag is inclusief koffie, thee, verzorgde lunch en na afloop borrel met hapjes
- Aanmelden:** via defluisterstillestem.nl/inschrijven of per e-mail, aanmelden kan tot woensdag 16 september 2020
- Contact:** Toos Wolters 030 6624813 / tooswolters@defluisterstillestem.nl

Graag tot ziens!